

ΙΟΛΙΝΑ

&

ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 21ο

Στο σχολείο χωρίς τον φίλο μου



Πέρασε η πρώτη εβδομάδα του σχολείου και ο Αντρέας δεν είχε εμφανιστεί. Του έλειπε τόσο πολύ του Κορονάκου... Πόσο άδικο ήταν να περιμένει τόσο καιρό να δει τον φίλο του και τελικά να μην τον βλέπει. «Πφφ, πολύ ύπουλος αυτός ο εχθρός!» ξεφύσηξε ο Κορονάκος. Καθώς γυρνούσε από το σχολείο, ήταν απίστευτα τσαντισμένος και δεν μιλούσε στην Ιολίνα σε όλη τη διαδρομή. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και πέταξε τη τσάντα του φωνάζοντας «Εγώ δεν ξαναπάω σχολείο αν είναι να μην παίζω με τον Αντρέα!». Η Ιολίνα, είχε καταλάβει πολύ καλά τι συνέβαινε. «Κορονάκο, και εμένα κάποιες φίλες μου, μου λείπουν. Γιατί δεν παίρνεις

τηλέφωνο τον φίλο σου να του μιλήσεις; Είμαι σίγουρη ότι θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Αυτό δεν κάναμε και όσο καιρό έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι;».

Ο Κορονάκος ενθουσιάστηκε με την πρόταση της αδελφής του και αμέσως κάλεσε τον Αντρέα στο τηλέφωνο: «Γιατί δεν έρχεσαι στο σχολείο;» τον ρώτησε με αγωνία. «Γιατί μένω τώρα με τη γιαγιά και οι γονείς μου φοβούνται μην την κολλήσω κάτι» είπε ο Αντρέας. «Α! Αυτό εννοούσε η δασκάλα όταν έλεγε ότι κάποια παιδιά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες» σκέφτηκε ο Κορονάκος και κατάλαβε από τη φωνή του φίλου του ότι ήταν στεναχωρημένος. Ήξερε ότι και ο Αντρέας ένιωθε



σαν και εκείνον. Ίσως ένιωθε και πολύ χειρότερα αφού δεν έβλεπε κανένα φίλο του ακόμα.

Ο Κορονάκος δεν ήξερε τι να του πει. Έμεινε για λίγο σιωπηλός προσπαθώντας να θυμηθεί το σχέδιο δράσης που είχε φτιάξει με την Ιολίνα. «Οι φίλοι μπορούν να είναι φίλοι με πολλούς τρόπους Αντρέα!» είπε ο Κορονάκος όλο ενθουσιασμό. «Θα κάνουμε βιντεοκλήση και θα παίζουμε διαδικτυακά! Μπορούμε να κάνουμε μαζί και τα μαθήματά μας! Α! Και θα σου στείλω και δύο ζωγραφιές για τον ύπουλο εχθρό τον κορονοϊό που μας έφτιαξαν κάποιοι φίλοι μας. Θα σου αρέσουν πολύ!». Και καθώς έλεγε τις ιδέες του, κατάλαβε πως είχε βρει τρόπο να κάνει τον φίλο του να αισθανθεί καλύτερα. Αλλά και ο ίδιος ένιωθε καλύτερα. Έτσι θα ήταν σαν να μην έχανε ούτε το σχολείο ο Αντρέας αλλά ούτε και τους συμμαθητές του.

Αμέσως ο Κορονάκος τον κάλεσε από τον υπολογιστή. Του έστειλε τη ζωγραφιά του φίλου του Α. Α. και τη ζωγραφιά της φίλης του Α.Α. Ο Αντρέας έβλεπε όλα όσα του έστελνε και γελούσε. Ένωσαν τόσο χαρούμενοι και οι δύο! Είχαν βρει τρόπο να νιώθουν κοντά αν και ήταν μακριά!



Υπάρχουν συμμαθητές σου που δεν έρχονται στο σχολείο αυτό τον καιρό; Πως νομίζεις ότι νιώθουν; Πως θα μπορούσες να τους δείξεις ότι τους σκέφτεσαι; Στείλε μας και εσύ τις ιδέες και τις

ζωγραφιές σου στο email των φίλων:

iolinakoronakos@gmail.com



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

© 2020 Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς

www.ibrt.gr